



Susanne Boëtius

Hvor sidder batterierne?

Det har lige været jul i mange hjem og i den forbindelse er der blevet udvekslet gaver. Det er tanken bag gaven der tæller og som giver er målet ofte at glæde modtageren. Nogle har udarbejdet ønskesedler og for nogle er spændingen stor og næsten uudholdelig.

Papiret bliver flået af med stor iver. Spændingen er stor: Hvad mon der er i julegaven? En æske med et billede af en bil fremkommer. Æsken åbnes og ud kommer en bil i håndvenlig størrelse. Barnets øjne stråler og barnet spørger: "Hvad kan den?", underforstået: "Den må kunne noget". Den glade giver siger: "Den kan køre lige derhen, hvor du bestemmer dig for den skal hen". Barnet ligner et stort spørgsmålstejn. "Men hvor tænder jeg for den?" Den glade giver siger: "Den skal ikke tændes, det er dig der får den til at køre". "Er der ikke nogen batterier i?" spørger barnet? Den glade giver siger: "Nej det er ikke en bil med batterier, det er en bil uden batterier, DU skal køre med den". Barnet ser lidt skuffet ud. Den glade giver tager fat om bilen og kører med den hen ad gulvet. Barnet stirrer på bilen: "Er det det eneste den kan"?

"Den kan også flyve", siger den glade giver opmuntrende og "kører" med bilen oppe i luften. Se, den kan flyve helt ind i spisestuen og tilbage igen

Barnet betragter handlingen med sænkedede skuldre. Den glade giver fortsætter begejstret og fortæller om bilens mange muligheder, men barnet er gået i gang med at åbne endnu en gave.

Barnet åbner flere gaver og flere af dem kan der tændes for og der sidder batterier i De kan noget.

Nøjagtig på samme måde som de voksne åbner pakker med indhold, der skal batterier i. Hvis ikke der skal batterier i, er der måske en ledning i? Bøger (E-bøger undtaget) og bløde pakker skal ikke bruge batterier, men ellers er der mange af gaverne som kun kan bruges, når batterierne er kommet i, apparatet er opladt og alt fungerer.

Vores liv er blevet batteriafhængigt.

Tænk på, hvor vigtigt det er for dig at din telefon er opladt. Det er svært at kommunikere med familie, venner og bekendte, hvis telefonens batteri er løbet tør for strøm og opladeren ikke er tilgængelig. Din tablet er heller ikke brugbar, hvis dens batteri ikke er opladt eller ledningen ikke er i kontakten.

Elykel-ejere cykler kun hvis cyklens batteri er opladt I dag er det muligt at sidde hjemme og handle via nettet eller via telefonen ... alt sammen noget som kræver, at der skal strøm til, på den ene eller anden led.

Den fjernstyrede bil kører mens barnet sidder i en stol og betragter vidunderet Bevægelsen bliver overflødig.

Som min tidligere kollega sagde for nogle år siden: "Hvis børnefamilierne gik frem og tilbage til institutionen og andre gøremål, så ville de voksne spare fitnessabonnementet".

Det paradoksale er, at vi hele tiden får at vide, at vi alle - børn som voksne - skal bevæge os mere, end vi allerede gør, og vi får flere og flere hjælpemidler som gør det overflødigt. Er vi flere i byen sammen, ringer vi til hinanden for at finde ud af, hvor den anden befinder sig fremfor at gå rundt og lede. Det er tidsbesparendeja, men det er også forbrug af batterier og manglende bevægelse...

Tilbage til bilen som var uden batterier: De efterfølgende dage løber det andet legetøj tør for batterier og barnet tager fat i bilen betragter den og flyver lidt i luften med den.... Måske er det bare en tilvænningsag, at barnet skal lære at lege med bilen og bevæge sig rundt og bruge sin fantasi.... Bilen kan f.eks. kommes i vand for der er ingen batterier som bliver våde, måske er den alligevel ok?